



BEDANKT! Door deze kaart te kopen help je het landschap in de Lage Kempen. De opbrengst is voor ons Natuur- & Landschapsfonds waarmee lokale projecten worden gesteund. Zo hebben onze kleine kinderen ook nog een streek om trots op te zijn.



REGIONAAL LANDSCHAP
LAGE KEMPEN



Valleien van Dommel, Warmbeek en A-beek

Kolis



VAN SAAI BOS NAAR FRAAI BOS

Vroeger stond het bos vooral in het teken van de houtopbrengst. Eindeloze eentonige rijen dennen waren het resultaat. Sinds enkele decennia bekijken we bossen ook door de ecologische bril. Er worden nu grote inspanningen gedaan door overheden en particulieren om het bos leefbaar te maken voor verschillende soorten planten en dieren. En dat is voor wandelaars ook veel boeiender. Aan de startplaats staat een uitkijktoren van 25 meter hoog. Je mag tot het eerste platform klimmen. Bij droogte houdt een boswachter vanuit het 'kraaiennest' met argusogen elke rookpluim in de gaten.



REGENBEKEN

Laat je niet misleiden, deze zanderige streek kent ook heel wat laaggelegen natte percelen. Regenwater wordt via kleine greppels en sloten afgevoerd naar een kleine beek. Deze beken hebben dus geen bron. Op de wandeling kom je de Prinsenloop en de Dorperloop tegen. Vroeger lagen in de lager gelegen, natte gebieden vooral gras- en hooilanden. Ze werden soms begraasd maar meestal met de hand gemaaid. Een intensief werk! Nu staat er veelal maïs op de akkers. De uitspoeling van meststoffen is mee de oorzaak van de vaak slechte waterkwaliteit.

rovers en kelten



LEGENDE

- Rode Wandelroute (6.5 km, 1 uur 30 min)
- Oranje Wandelroute (5 km, 1 uur 15 min)
- Blauwe Wandelroute (4.5 km, 1 uur)
- Groene Wandelroute (3 km, 45 min)
- Bruine Verbindingsroute (700 m, 10 min)
- Parking
- Startplaats
- Horeca
- Bus
- Hond aan de leiband
- Vlinder
- Loofbos
- Schietheuvel
- Heide
- Beek
- Houtkant
- Grafheuvel
- Schans
- Bos
- Water



IN MEMORIAM: OUDE KELTEN

Rond 600 v.c. legden de Keltische bewoners hier een urnenveld aan waar zij de crematieresten van hun doden bewaarden. De urnen werden afgedekt met een laag heuveltje omgeven met een kringgreppel, met een opening in het oosten. Tussen 1959 en 1964 werden hier zo'n 130 graven ontdekt. Er zijn drie grafheuvels gereconstrueerd. Enkele van de ontdekte urnen zijn op aanvraag te bezichtigen in het museum van de Wilibrorduskapel van het Herent in Neerpelt. Contacteer Paul Cuyvers op 011 64 83 31.



Reconstructie van een grafheuvel met paalkrans te Neerpelt

HET GRAFVELD 'DE ROOSEN'
Rond 800 v.C. bereikte de Urnenveldcultuur onze gebieden. Zij kende haar hoogtepunt rond 600 v.C., op de overgang van de Brons- naar de IJzertijd. De bewoners legden hier een grafveld aan van urnen waarin zij de crematieresten van de doden bewaarden. De urnen deden zij af met een laag heuveltje, meestal omgeven met een kringgreppel en soms ook met een paalkrans. Van 1959 tot 1964 werd het grafveld systematisch onderzocht. Er kwamen 130 graven aan het licht.